

.. binnenkijken ..



Tekst Yolande Schuur – Fotografie Denise Keus

LOFT ONDER EEUWENOUDE BALKEN

DAT ER BOVEN HUN WINKEL ZO VEEL RUIMTE WAS, ONTDEKTE ERIC EN RENÉE HOEKS PAS TOEN ZE AAN HET SLOPEN GINGEN. SINDS DRIE JAAR IS DE SFEERVOLLE RUIMTE ONDER DE OUDE BALKEN HUN THUIS.



Het kleurenpalet in de loft is afgestemd op het bloemenschilderij. De antieke dekenkist uit Spanje schilderde Renée in krijtverf van Pure & Original. De lamp met gevlochten voet is te koop bij Chopard Interieur. De kristallen karaffen zijn erfstukken.

voor vrienden te koken, zitten we geregeld met tien of twaalf man aan tafel. Dan komt dat servies goed van pas. Het eiland is trouwens een perfecte plek voor de borrel, omdat iedereen daar gezellig rond kan staan." Bij mooi weer kan de borrel op het aangrenzende dakterras worden gehouden.

KNUSSE WINTERAVONDEN

Ook al wonen Eric en Renée boven hun winkel, wonen en werken zijn vrij strikt gescheiden. Het huis heeft een eigen entree op de begane grond met een opkamer die wordt gebruikt als garderobe. Boven is er behalve

de grote, lichte woonruimte, nog een aparte televisiekamer, die favoriet is tijdens knusse winteravonden. Een werkkamer en logeerkamer maken, samen met hun eigen slaapkamer en badkamer, de woning compleet. Eric en Renée genieten van de reuring die gepaard gaat met wonen in het historische hart van Oisterwijk, een sfeervol dorp vol met monumenten dat als eerste gemeente in Nederland een eigen VVV had om toeristen te informeren. "We wonen aan de sfeervolle Lind, en hoeven maar naar buiten te gaan om omringd te zijn met gezelligheid. Wat dat betreft zijn ons huis en onze stijl hier helemaal op hun plek. En wij dus ook!" •



*“De balken hielpen ons om te doen
wat we altijd doen: sfeer brengen”*

RENÉE HOEKS, BEWOONSTER



.. aangename verrassing ..

Eric en Renée Hoeks (Chopard Interieur):
"Wanneer we ergens aan de slag gaan, is
onze eerste bekommernis: sfeer creëren.
We waren dan ook dolblij toen we de
oude balken achter de betimmering van
de nok ontdekten. Ze passen perfect bij
de doorleefde sfeer waar wij zulke fans
van zijn."



Bij mooi weer is het heerlijk toeven op het royale dakterras, dat omgeven is door oude bomen.



*“Bij mooi weer vind je ons
met een borrel op het dakterras”*

ERIC HOEKS, BEWONER